

Van de voorzitter

Na een zomervakantie met uitzonderlijk mooi weer, hopen wij dat u allen er ook volop van heeft weten te genieten. Terugblikkend gold dat ook voor 'De Vierschaer' op zondag 30 juni met de organisatie en presentatie van de Rabo fietsdag op het Landgoed Wouwse Plantage. Hier werden 2.000 deelnemers ontvangen op een zonovergoten Landgoed in een nostalgische sfeer op een groot terras op het binnenterrein. 'De Vierschaer' heeft die dag alle mogelijkheden benut om zoveel mogelijk gebouwen open te stellen en activiteiten te ontplooiën voor de deelnemers. De houtzagerij en het brandweermuseum waren open, in een kraam werden de Vierschaer-activiteiten gepresenteerd en er waren groepsgrondleidingen langs de gebouwen. Dit alles een heemkundekring waardig namelijk **het presenteren, in stand houden en uitdragen van cultuur en cultureel erfgoed.**

'De Vierschaer' heeft zich die dag weten te presenteren met een zeer gunstig resultaat, vooral ook door de inzet van 20 vrijwilligers; erg bedankt daarvoor! De jarenlange ervaring van 'De Vierschaer' met gemotiveerde inzet, presentatie en uitstraling heeft er in de onderhandelingen met de Rabobank, voorafgaande aan de fietsdag, toe geleid dat het bestuur een verzoek tot financiële tegemoetkoming voor deze projectdag heeft ingediend. Al snel kwam er een positief besluit, rechtstreeks genomen door de directie van de Rabobank, waarbij het volledige bedrag van de aanvraag werd toegekend.

Rabocheque

Op maandag 2 september vond in de Rabogalerie van Schouwborg 'De Kring' de uitreiking plaats van de Rabocheques aan in totaal 25 genomineerde instellingen, verenig-

ingen en instanties. 21 Cheques uit het Rabo Coöperatiefonds en 4 uit het Directie Donatiefonds. Uit dat fonds krijgen wij **een cheque ter waarde van € 3000,-**. In de motivatie van het te besteden bedrag heeft het bestuur aangegeven dit bedrag te willen benutten voor de aanschaf van een eigen beamer voor presentaties, een boekenkast voor een te openen bibliotheek in het nieuwe Heemhuys en de inrichting en verfraaiing van de vitrines. Tijdens de uitreiking van de cheque werd 'De Vierschaer' nog eens extra waardering toegekend door directeur E. Vreman. Hij dankte de vereniging voor de geweldige presentatie tijdens de Rabo-fietsdag.



Voorzitter André Dingemans (rechts) ontvangt de cheque uit handen van Ed Vreman.

Bibliotheekkast / Kerkbanken Heerle

Tijdens de heropening van de kerk in Heerle vielen de diverse mooie eikenhouten kasten in het liturgische gedeelte meteen op. Die waren gemaakt door vrijwilligers met hout van gedemonteerde eiken kerkbanken. Met een afvaardiging, inclusief een vrijwillige timmerman hebben we in de kerk de kasten bekeken en ook de elders opgeslagen restanten van de voorraad kerkbanken. Het hout bleek voldoende voor drie bibliotheekkasten van 1 m breed en 2.50 m hoog met totaal 15 m planklengte. Dat sprak

iedereen aan. Hierna hebben we onderhandeld met de voorzitter van het parochiebestuur. We hebben het gehele restant eiken kerkbanken en planken gekregen voor een symbolische prijs van 100 euro. Het maken van de kast door een vrijwilliger staat gepland in het late najaar of winter, zodat de kast in 2014 functioneel kan zijn.

Barbecue

Op zaterdag 24 augustus hadden we weer onze jaarlijkse vrijwilligersavond met een barbecue op het Landgoed Wouwse Plantage met ruim 30 personen. Altijd weer een bijzondere ambiance om een aantal uurtjes met elkaar op informele wijze bijeen te zijn en van gedachten te wisselen met een hapje en een drankje in een ontspannen nostalgische sfeer.

Ledenwerving

Eén van de speerpunten waar het bestuur zich dit najaar op wil richten, is ledenwerving. Gezien het natuurlijk verloop en de vergrijzing van het ledenbestand is het belangrijk om daarbij tijdig te zoeken naar middelen om ook vooral jongeren enthousiast te krijgen. Dit probleem speelt ook bij de ons omringende heemkundekringen en kan misschien wel regionaal gezamenlijk worden opgepakt. Als u hierover reeds ideeën heeft zijn die uiteraard welkom bij het bestuur.

André Dingemans (voorzitter)

AGENDA

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:

- September 2013: Tijdschrift nummer 3.
- Zondag 29 september: Dorpswandeling met gids vanaf café Donkenhof. Vertrek om 13.30 uur.
- Woensdag 9 okt.: Bestuursvergadering.
- Woensdag 13 nov.: Bestuursvergadering.
- Zondag 3 november: 14.00 uur Lezing over de historie van Wouw met presentatie door René Hermans in de zaal van eetcafé 'In den Veehandel'.
- Vrijdag 8 november regionale quiz in Oudenbosch met Vierschaerteam.

- Donderdag 12 december 20.00 uur lezing door Yolande Kortlever over '**Het Markiezenhof en zijn bewoners**' in zaal 'In den Veehandel', Markt 30, Wouw.
- December 2013: Tijdschrift nummer 4.
- Woensdag 11 dec.: Bestuursvergadering.
- Zondag 15 december: Winterwandeling met gids vanaf café Donkenhof. Vertrek om 13.30 uur.
- Maart 2014: Tijdschrift nummer 1.
- Bestuursvergaderingen en activiteiten voor 2014 vindt u in de volgende nieuwsbrief die in december verschijnt.



Alle verenigingsbesturen met hun cheques uitgereikt door de Rabobank

Nog twee dorpswandelingen in Wouw in 2013

Dit jaar worden door de Stichting Kasteel van Wouw in samenwerking met heemkundekring De Vierschaer nog twee dorpswandelingen gehouden.

De eerste vindt plaats op zondag 29 september en start om 13.30 uur vanaf café-zalen Donkenhof aan de Roosendaalsestraat 61. Samen met een gids wandelen de deelnemers door het dorp en krijgen tekst en uitleg over de historie van de gebouwen en het dorp. Deelname aan de tocht kost 3 euro, maar voor dat bedrag krijgen de deelnemers ook nog een consumptie aangeboden. Een vrijwillige gift voor de stichting Kasteel van Wouw mag natuurlijk altijd.

De volgende wandeling is zondag 15 december. Die winterwandeling kost € 4,50 maar dan is er aan het einde van de wandeling warme soep om weer op temperatuur te komen.

Langs tuinen, struisvogels en historische gebouwen

WOUW – Onze jaarlijkse excursie ging dit keer naar Vlaanderen en dan voornamelijk Zeeuws-Vlaanderen. Een volle bus met 52 personen vertrok om half negen vanuit de Kloosterstraat richting Adegem. Niet bepaald met een stralende zon, maar iedereen had gewoon een paraplu meegenomen!

Kort na tien uur arriveerden we bij de Tuinen van Adegem waar we tijdens de koffie met een chocoladekoek ontvangen werden door Gilbert van Landschoot, de man die in veertig jaar de tuinen wist te realiseren en bovendien een museum gewijd aan de bevrijding van het gebied door de Canadezen en de Polen. In de ontvangstzaal, waar we later van een maaltijd zouden genieten, legde hij uit dat het museum tot stand was gekomen, nadat zijn vader op zijn sterfbed had verteld dat hij zijn leven dankte aan de bevrijders en hij had zijn zoon gevraagd om iets terug te doen voor die bevrijders. Vandaar het museum dat hij op eigen kosten had gebouwd.



Aan de koffie in Adegem

De ontvangstzaal droop van de symboliek verwerkt in de centrale pijler, de balken, de arduinen zuilen, de gotische ramen en de vele wapenschilden. Van Landschoot was één spraakwaterfall, soms in dichtvorm en vaak op het randje, waarmee hij wel de lachers op zijn hand kreeg.

Na de koffie trokken we met hem de tuinen in. En ook daar speelde zich veel in rijm af, al was het verhaal daardoor niet altijd even goed te volgen. In de groene gordel rond het museum waren vier tuinen aangelegd: een romantische Franse tuin met een gietijzeren parasol van de Franse tuinarchitect Le Nôtre. Die tuin zelf stond vol rozen. De tweede tuin

was een Engelse landschapstuin met vijvers en watervallen met aansluitend de Japanse tuin met enorme rotsblokken. In deze tuin werd de levensweg van de mens symbolisch verbeeld. De exotische tuin met palmbomen, slaapbomen en bananenboom kregen we maar heel kort te zien helemaal aan het begin van de rondgang, daardoor misten we wel de menhirs en de druïdecirkel die magische kracht uit zou stralen.



Een aandachtig gehoor in de Japanse tuin

Terug in de ontvangstzaal werden we verrast met tomatenroomsoep, kalkoenfilet met gebakken aardappelen met perzik en ananas in een zoete jus en een kop koffie als nagerecht. Ons bezoek aan Adegem werd afgesloten met een kijkje in het museum voor vrede en vrijheid waar een enorme collectie bijeen gebracht was. In diorama's zagen we de slag aan het Schipdonkkanaal en het Leopoldkanaal. In de filmzaal niet alleen de gevechten in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook de strijd in Zuid-Beveland en met name Walcheren.

Na al die indrukken terug de bus in en op weg naar Sluis naar struisvogelboerderij Monnikenwerve.



Kijk meneer. Dat is nou een ei!

We werden ontvangen door ene meneer Bakker die eerst iets vertelde over de struisvogels, hun eieren en de producten die er van gemaakt werden.

In een jaar tijd groeien ze van kuiken naar een dier van 100 kilogram.

Dan is het tijd om ze te slachten. Het vlees kan als rundvlees behandeld worden en de smaak ligt tussen varkensvlees en paardenvlees in, volgens onze rondleider.

Daarna op stap naar de dieren zelf. De kuikens die, nadat ze uit het ei gekomen zijn, direct zelf op zoek moeten naar voedsel, pikten er al stevig op los en zagen kans om de schoenveters van rondleider Bakker los te maken. In de stal met de bijna volwassen dieren was het uitkijken geblazen, want deze dieren pikken graag naar loshangende kleding, blinkende knopen, brillen en oorbellen.



Het bezoek aan de struisvogelboerderij werd afgesloten met een kop koffie met cake gemaakt met struisvogeleieren. Met één ei kunnen trouwens zeven cakes gemaakt worden! Voor de liefhebbers met een flinke portemonnee met geld was het mogelijk om boekjes, lege eieren, knuffels en voorwerpen van struisvogelleer te kopen. Proeven kon ook en wel van advocaat gemaakt van struisvogeleieren, al moest daar de naam

struisvogellikeurtje aan gehangen worden, omdat advocaat van kippeneieren wordt gemaakt.

De dag werd besloten met een bezoek aan Aardenburg waar we zelf op stap mochten gaan. De Sint Baafskerk, de Maria Hemelvaartkerk, een kikkerfontein, de Kaaipoort, het burgerweeshuis en de Markt met overblijfselen van een Romeins castel-



Uitleg van onze gids bij de kerk van de Doopsgezinde Gemeente

lum. Het was soms even zoeken en om vijf uur ging alles dicht, maar iedereen vermaakte zich wel in de anderhalf uur dat we in Aardenburg waren.

Onze chauffeur Cyril van 'De Vlinder' uit Essen bracht ons daarna in anderhalf uur terug naar Wouw waar de excursie 2013 werd afgesloten met dank aan organisator en reisleider Kees Bovée die weer een voortreffelijk reisplan had gemaakt. Dat mag hij meer doen! (RH – Foto's Adriëne Dekkers)

Vierschaarteam naar de regionale heemquiz in Oudenbosch

Op vrijdag 8 november vindt de 24ste regio-

nale heemquiz plaats. De quiz wordt gepresenteerd door de winnaar van vorig jaar Heemkundekring Broeder Christoffor uit Oudenbosch. Het evenement vindt plaats in activiteitencentrum KBO aan de Pagnevaartweg 82 in Oudenbosch.

Onze vereniging neemt deel met een team van acht personen. De mensen die de eer van de Vierschaer verdedigen zijn René Hermans, Frank Schijven, Willem-Jan Joachems, Dianne Melis, Huub Jonckheere, Piet Hoendervangers, Jules Hoendervangers en Ton de Bruijn of Raymond van Staey. Wij wensen hen veel succes toe!

Lezing historie Wouw

Liefhebbers van de historie van het dorp Wouw (en een beetje van de andere kerkdorpen) kunnen zondag 3 november gratis terecht bij een lezing over de geschiedenis van Wouw in vogelvlucht. Die start om 14.00 uur in de zaal van café 'In den Veehandel' aan de Markt 30 in Wouw.

De uiteenzetting wordt verzorgd door ons eigen Vierschaerlid René Hermans. Aan de hand van een PowerPoint presentatie neemt hij de aanwezigen mee vanaf de prehistorie tot heden. De toegang tot de lezing is gratis.

Vierschaer heeft nu 34.256 bidprentjes

Na de zomervakantie is de collectie bidprentjes van onze heemkundekring weer gestegen. Cees en Annelies Cuperus hebben in de collectie nu 8.665 Wouwse prentjes. Dat zijn mensen die op de een of andere manier een relatie met Wouw hebben. De collectie 'dubbel Wouw en buiten Wouw' telt 25.591 prentjes. In totaal dus 34.256 prentjes. Nieuwe prentjes zijn altijd welkom.

Het Markiezenhof en zijn bewoners

Donderdagavond 12 december is er een lezing in het cafégedeelte van eetcafé In Den Veehandel in Wouw. Deze lezing maakt deel uit van de Henri Mastboom lezingencyclus met als thema 'Macht en Pracht'. De cyclus wordt georganiseerd door de vier West-Brabantse archiefdiensten: Het Markiezenhof, Gemeente-archief Roosendaal, Regionaal Archief West-Brabant en het Stadsarchief Breda. Onder deze noemer worden door heel de regio lezingen verzorgd.

De lezing in Wouw wordt gegeven door Bergse stadshistorica Yolande Kortlever onder de titel: **Het Markiezenhof en zijn bewoners**

De zaal is open vanaf 19.30 uur en de lezing begint om 20.00 uur en iedereen kan er gratis terecht.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in december 2013.

COLOFON

Nieuwsbrief van heemkundekring
De Vierschaer Wouw

Secretariaat:

Postbus 57, 4724 ZH Wouw

Heemhuys:

Bergestraat 1, Wouw.

Er is in het Heemhuys op dit moment geen telefoon

e-mail: secretaris@de-vierschaer-wouw.nl

website: www.de-vierschaer-wouw.nl

website: www.kasteelvanwouw.nl

Redactieadres nieuwsbrief:

René Hermans

Tel. 0165 30 18 21

e-mail: martel6@hetnet.nl